

Marieken Van Eesbeek



Joël Braekman † 1999

° Oosterzele 29 januari 1933

† Gent 10 december 2023

Als het woord niet meer is.

*Zoveel liefde, zorgen en mooie woorden
heb jij met ons mogen delen.*

*Tot op de dag dat het woord niet meer was
om te spreken en te verstaan.*

*En toch bleven we mekaar begrijpen
in die mooie glimlach van jou.*

Wij zijn jou zo dankbaar

voor het leven en de liefde die jij ons hebt geschonken.

Rust nu maar in vrede

liefste Mamma, liefste Bomma, liefste Marieken.