

Het werd avond,

Zijn we uitgevochten, vroeg een man  
we zijn uitgevochten zei een engel

en hij tilde de man op, hield hem tegen het licht  
en zei: Je bent doorzichtig nu.  
Laat me maar los zei de man  
en de engel knikte en liet hem los.

Toon Tellegen



Het maakt ons stil en innig verdrietig om afscheid te nemen van  
de heer

## Carlos Berckmoes

geboren te Zottegem op 8 april 1948  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op vrijdag 15 september 2023

Zijn kinderen en kleinkinderen

Kristof Berckmoes †  
Carla Berckmoes en Stan Commerman  
Emma, Jan †, Rosa en Anna Commerman

Zijn broer, schoonzus en familie

Marno Berckmoes en Martine Kints, kinderen en kleinkinderen

Zijn trouwe vrienden

Marc Van Osselaer, Roland De Meulenaer en Vera Vermariën.

Dank aan de teams medische oncologie en hoofd- en halsheelkunde UZ Gent, Mimosa en Melissa en Goedele van thuisverplegingsdienst Mortelmans.

Donderdag 21 september 2023 om 10.00 uur zullen we in intieme kring afscheid nemen van Carlos. De asverstrooiing heeft plaats op de begraafplaats in de Kluisstraat te Zottegem.

Papa, pépé klaas,  
je was een rustige levensgenieter, hielp waar je kon  
en toen je ziek werd, heb je gevochten tot het einde, we gaan je héél hard missen.

*We houden jouw herinnering nabij.*

Mogelijkheid tot condoleren:

Schriftelijk, via Wiris uitvaart, Klokkfontein 3 te 9620 Zottegem  
of online [www.wiris.be](http://www.wiris.be)