

Afscheid nemen van je vader,  
je rots, je trotse pa.  
Steeds meer ga je op hem lijken,  
steeds meer doe je hem na.

Dat nooit meer,  
dat doet je pijn  
en je verdriet is meer dan groot.  
Maar wie of wat je liefhebt  
Gaat niet echt, nooit echt dood.



Aandenken aan de heer

## WILFRIED GEERAERTS

Weduwnaar van  
mevrouw Agnes Van De Weghe + 1973  
Levensgezel van  
mevrouw Regina Wuyts + 2013

° Sint-Amandsberg 5 januari 1931  
† Zwalm-Roborst 12 november 2020

Dank en enorme waardering gaan uit naar  
zijn huisarts, directie en alle medewerkers  
van Huize Roborst voor hun goede zorgen  
en zeker nu in deze moeilijke tijd van Covid  
om hun moedige en warme inzet.



Condoleren: Wiris uitvaart t.a.v.  
"Familie de heer Wilfried Geeraerts",  
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem  
of online [www.wiris.be](http://www.wiris.be)

Een afscheidsplechtigheid  
heeft gezien de huidige maatregelen  
plaatsgehad in intieme kring.

Daarna is Wilfried te ruste gelegd  
op de begraafplaats van Scheldewindeke  
waar ook zijn zonen en Regina rusten.



Zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen melden u het heengaan  
en danken u voor uw bliken van medeleven.