

Een mama is vaak een rots in de branding,
altijd sterk, altijd paraat.

Daarom is het best heel moeilijk
dat ze me hier op aarde verlaat.

Ik heb mijn mama niet verloren,
daarvoor gaf ze mij teveel.

Wat zij me zei dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij mijn deel.

Ik kom haar overal tegen,
in wat ik doe en wat ik laat.

Zij was en blijft voor mij een zegen
Waarvan het spoor steeds verdergaat.

Dank en waardering
gaan uit naar de artsen en alle personeel
van Intensieve van het A.Z. Sint-Elisabeth
voor hun goede zorgen en bijstand
en allen die mama altijd genegen waren.



Condoleren: Wiris uitvaart t.a.v.
"Familie mevrouw Arlette Carbonelle",
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem
of online www.wiris.be



Een moeder is een vriendin
die je nooit ontgroeit



Liefdevol aandenken aan
mevrouw

Arlette Carbonelle

Echtgenote van de heer
Marcel Verbeurt

° Oudenaarde 20 augustus 1951
+ Zottegem 5 februari 2021

Een afscheidsplechtigheid heeft plaats,
in intieme kring,
in het crematorium Westlede te Lochristi
op zaterdag 13 februari 2021.



Daarna wordt zij
met veel liefde thuis omringd.

Lieve echtgenote van

Marcel Verbeurt

Lieve mama en schoonmama van

Hilde en Dirk Verbeurt - De Bock

Zorgzame en hippe oma van haar 2 oogappels

Jana De Bock en Jarne Van Wayenberge
Isalie De Bock en Casper D' Oosterlinck

Nemen deel in de rouw haar zussen, broer
schoonzus, schoonbroers, neven en nichten