

Een vechter zoals we van je gewend waren
Tot op het laatste moment
Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor diegenen
Die bij je hoorden
Een man, een vader op wie je kon bouwen,
Met een woord waar je op kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werk en plicht
En juist dat bepaalde in alles je gezicht
Zo bescheiden ben je gestorven



UITVAARTZORG - WIRIS - GRAFZERKEN



Marc
1965 - 2025



Bedroefd maar dankbaar
nemen wij veel te vroeg afscheid van

de heer

Marc Goeman

Echtgenoot van mevrouw Elly Van den heuvel

Geboren te Wetteren op 11 februari 1965
en onverwacht heengegaan in zijn vertrouwde
omgeving op 17 januari 2025
op de leeftijd van 59 jaar.

Lieve echtgenoot van Elly Van den heuvel

Lieve papa en pepe van:

Melissa en Xetano Goeman – De Loor
Feyline
Julie en Gaetan Goeman – Spee
Amy-Rose

Peter van Delphine en Feyline

Zoon en schoonzoon van:

Daniel † en Agnes Goeman – Van Caeneghem
Jean † en Yolande Van den heuvel – Van De Putte

Broer, schoonbroer en nonkel van:

Claudine en Thierry Goeman – Smekens en familie
Martine en Peter Goeman – De Ridder en familie
Johnny Van den heuvel en familie
Alain en Petra Van den heuvel – Decloo en familie
Jurgen † Van den heuvel

Nemen deel in de rouw: zijn tantes, nonkels, neven en nichten
en de families Goeman – Van Caeneghem – Van den heuvel
en Van De Putte

Een plechtigheid heeft plaats in intieme kring.

Daarna wordt Marc te ruste gelegd
op het kerkhof van Oosterzele.

Dank en waardering gaan uit naar:
zijn huisartsen Dr. Pascal Fermon, Dr. Emy Lambrecht,
Karoline, Sylvie en Tamara van
het thuisverplegingsteam van Karoline Van Der Meiren,
zijn kinesiste Lien De Coene,
de hulpdiensten en het Mug-team van
het A.Z. Sint-Elisabeth
en allen die Marc de laatste jaren bijstonden.

De familie dankt u voor uw bliken van medeleven.